

Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Με αφορμή την Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, που έχει ανακηρυχτεί από την Βουλή των Ελλήνων η 19η Μαΐου, στο 1ο Γυμνάσιο πραγματοποιήθηκε εκδήλωση, την Τρίτη 16 Μαΐου, που είχε στόχο:

- να αναδείξει τον πολιτισμό των Ελλήνων του Πόντου, τις φορεσιές τους, τη μουσική τους, (μουσικά όργανα, χοροί), την ιστορία τους,
- να παρουσιάσει τις μνήμες της φρικτής περιόδου της γενοκτονίας που οδήγησε στον αφανισμό τους από τα πάτρια εδάφη στα οποία είχαν ζήσει και δημιουργήσει οι Πόντιοι τον πολιτισμό τους επί αιώνες και
- να παρουσιάσει τις δυσκολίες της ενσωμάτωσής τους στην Ελλάδα.

Την εκδήλωση οργάνωσε ο ταλαντούχος και αγαπημένος μας μαθητής της Γ' Γυμνασίου Νέστωρ Βαρυτιμίδης, ο «λαογράφος» μας, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από τα μέρη αυτά και έχει εντρυφήσει με αξιοθαύμαστο τρόπο στην ιστορία τους και την παράδοσή τους. Ο Νέστορας είχε την τύχη να ακούσει τις διηγήσεις του παππού του, που ήρθε ως πρόσφυγας από τον Πόντο και να μας τις μεταφέρει με γλαφυρότητα. Από μικρή ηλικία έδειξε το ενδιαφέρον του για την παράδοση και την αγάπη του για τον Πόντο και σήμερα κατασκευάζει ξύλινες κούκλες, τις οποίες ντύνει με παραδοσιακές φορεσιές, που ο ίδιος κατασκευάζει. Έχει ήδη γράψει και δύο σχετικά βιβλία, το «Ιραχάνιμ» και το «Τσαμουγλανάκια». Ο Νέστορας μας έφερε και μας παρουσίασε κάποιες από τις κούκλες του και κάποια παραδοσιακά μουσικά όργανα του Πόντου.

Η εκδήλωση τέλος περιλάμβανε την παρουσίαση χορών από τον Πανευβοϊκό Σύλλογο Καππαδοκών «Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσσο» και τον Σύλλογο Ποντίων Ευβοίας «Οι Κομνηνοί», οι οποίοι μας έκαναν την τιμή να χορέψουν φορώντας τις παραδοσιακές φορεσιές τους και ενθουσίασαν τους μαθητές μας.



Πόντος

- Οι Πόντιοι ήταν και είναι ο εξυπνότερος Ελληνικός "λαός". Ίδρυσαν ένα από τα σημαντικότερα Πανεπιστήμια το "Φροντιστήριο της Τραπεζούντας". Επίσης στον Πόντο ιδρύθηκε και η 1^η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ποδοσφαιρική ομάδα και ομάδα καλαθοσφαίρισης με έμβλημά της το γράμμα "Π" και ως αθλητικά μπλουζάκια ριγέ μπλε-άσπρα σαν την ελληνική σημαία και στην μέση ένα τεράστιο Π. (όλα τα μέλη των ομάδων **αμφισβήτησαν**) Τα ανέκδοτα των "χαζών" Ποντίων δημιουργήθηκαν το 1970 μετά από ένα αντιποντιακό ρατσιστικό θεατρικό έργο







